

Bygdens son, Sten Nylund, Viksjö

Sten Nylund föddes den 9 december 1923 i Viksjö. Han var son till Ludvig och Kornelia Nylund. Sten växte upp, levde och verkade i Viksjö till sin död i april 2015. Han gick sexårig folkskola på Västanå i Viksjö och två år på Nordviks Lantbruksskola. Sten var en synnerligen jordnära person där han växte upp på sina föräldrars jordbruk med skog och djurskötsel samt med alla de sysslor som hörde en lantgård till. Skogen kom för alltid att ha stor betydelse för honom, i både arbete och på fritiden. Skogsarbete, jakt och fiske var för honom en livsdröm.

Siv Edfeldt blev hans livskamrat efter att de gift sig 1957 och bosatt sig på gamla prästbostället i Viksjö. Där växte de tre barnen upp och där bodde Sten och Siv till 2013 då de flyttade ner till byns centrum.

Sten var vida känd för sitt skarpa intellekt och för sitt musikkunnande, han var handledare för durspels-kurser och komponerade två välkända låtar, Spelmansminnen och Vid Lajksjön. 1980 startade han det ännu aktiva Viksjö spelmansgille och han var den drivande bakom Viksjö Spelmansstämma, välkänd och välbesökt.

Många har också läst hans skrifter och nedtecknade minnen från en svunnen tid i skogsarbete och flottning. Han var en ständigt återkommande skribent i Janne Vängman-sällskapets årsböcker ända till sin död. För sin kulturgärning har Sten Nylund fått motta flera fina utmärkelser.

Sten lämnade ett stort tomrum efter sig särskilt för familjen men också bland oss i släkten samt i spelmanskretsar. Tina Persson beskriver i sina minnesord Sten som en varm, vänlig, humoristisk, musikalisk och fyndig person vilket vi alla som kände honom verkligen kan instämma i.

Ovanstående är en sammanfattning av svärsonen Sören Genbergs minnesord kompletterat med några rader av spelmansvännen Tina Persson från Junsele.

Du som är intresserad av Stens Nylunds skrifter kan kontakta Viksjö Hembygdsförening genom Carl-Åke Engström, 070-525 7148.